

Je boek, je krant, je sigaret  
Je warme sloffen naast ons bed  
En je pleziertjes eens per week  
De pijn wanneer je me ontweek

Je scherpe woorden aan 't ontbijt  
De voorgewende vriendelijkheid  
Waarmee je afscheid van me neemt  
Het is me allemaal zo vreemd

**Dag vreemde man Man van mijn dromen**  
**Jij vreemde man Je komt en gaat**  
**Dag vreemde man De tijd zal komen**  
**Dan zeg ik stop Het is te laat**

Je bent sarcastisch niet attent  
Een haast onmogelijke vent  
Ik ben je vrouw niet - meer alleen  
Je hebt er andere om je heen

Je bent gevierd en populair  
Je gaat op reis en - liefst heel ver  
En wanneer kom je - nog eens thuis  
Je wordt een vreemde in ons huis

**Dag vreemde man Man van mijn dromen**  
**Jij vreemde man Je komt en gaat**  
**Dag vreemde man De tijd zal komen**  
**Dan zeg ik stop Het is te laat**

**Dag vreemde man Man van mijn leven**  
**Ach wie ben jij, waar ga je heen**  
**Dag vreemde man, niets is gebleen**  
voor jou en mij, jij blijft alleen

***Waar ben je nou***  
***Ik hou van jou***