

Hoe sterk is de eenzame fietser  
die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind  
Zichzelf een weg baant

Hoe zelfbewust de voetballer  
die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint  
Zich kampioen waant

Hoe lang ver genoeg de zakenman  
zonder mededogen die concurrent verslagen vindt  
Zelf haast failliet gaand

En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot  
De zon schijnt tenminste met reden  
Met rotweer en de harde wind  
Te gaan fietsen met dat kind

Met die wind en dat kind, met die wind en dat kind

Met die wind en dat kind, met die wind en dat kind

Als hij maar geen voetballer wordt

Ze schoppen hem misschien half dooood

Oh ze schoppen hem voetballend dood

half dood, half dood

in het voetbal groot                      half dood

ze schoppen hem

ach ze schoppen hem

in het voetbal dood

maar zo wordt ie groot

voetballend groot

Als hij maar geen voetballer wordt

Ze schoppen hem misschien half dooood

ach zo wordt dat kind toch voetballend groot

Maar liever dat nog

Dan een bord voor zijn kop van de zakenman

Want daar wordt ie alleen maar slechter van